

Nieuwsbrief 104, winter 2023

Beste vvg website,

Tijd is een raar ding. Het is objectief en staat vast. Uren, maanden, dagen, jaren: ze duren altijd precies even lang. Het is ook subjectief en lijkt naarmate een mens wat ouder wordt steeds sneller te gaan. Ach ja, alles is relatief. Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, zegt Prediker. “Uren, maanden, dagen, jaren vliegen als een schaduw heen”, zingen we. De objectieve waarheid? Onze tijden zijn in de hand van God, voor tijd en eeuwigheid!

StudentLife Lift- Off

In oktober had StudentLife de jaarlijkse Lift-Off, de officiële start van het seizoen voor medewerkers en studentenleiders. Dankzij giften kon de dag in Delft voor een lagere prijs worden aangeboden. De Lift-Off werd goed bezocht door 50 studenten. Een zekere Dennis van den Broek (ja die 😊) van StudentLife Leiden gaf een workshop over “your spiritual language”. Heiko was gastheer en zorgde met een vrijwilliger voor de catering. We zien qua aantal elk jaar (na corona) een kleine groei, waar we dankbaar voor zijn. Ook zien we steeds meer dat studenten zèlf de inhoud van de dag vormgeven en invullen.

Heiko reist aardig wat rond. Hij is verantwoordelijk voor de steden Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Tilburg. Wat geniet hij ervan om met de studenten op te trekken, en wat

speelt er veel in hun leven. God geeft groei in de steden, er raken meer studenten betrokken, er worden meer studenten bereikt, en er komt nu ook af en toe een student tot geloof. Dat is bemoedigend. Het is erg mooi om te zien dat wat we voor StudentLife net voor corona hebben ingezet ook echt aan het gebeuren is. Daar zijn we dankbaar voor: alle eer aan God! Tegelijk zal Heiko dit werk volgend voorjaar los moeten laten.

Beetje ver: Zaaigoed in den Helder

Het was een beetje ver, maar zeker de moeite waard: we gaven samen een Zaaigoed training in den Helder. In plaats van vijf avonden was het op drie zaterdagen, dat was beter te doen voor ons. Leuk om weer samen een cursus te geven -en handig dat Heiko reed zodat Agnes in de auto kon slapen. Daarnaast gaf Agnes de training in Rotterdam en Soest. Het is fijn om in kerken te investeren in getuige-zijn. De deelnemers geven vooral als feedback dat ze hebben geleerd hoe belangrijk relaties zijn in getuigen, en dat God een ieder met z'n eigen persoonlijkheid kan gebruiken. We bidden dat meer mensen God gaan leren kennen, mede door deze cursus.



We gaan weg bij Agapè, wat nu?

In onze vorige nieuwsbrief vroegen we nog om gebed voor onze zoektocht. Inmiddels hebben we besloten om weg te gaan bij de organisatie waar we 27 jaar bij gewerkt hebben. Dit ging niet over één nacht ijs en was een moeilijk besluit. We wisten niet dat we zó verknocht zijn aan deze organisatie! Dus we slingeren heen en weer tussen vragen, hoop (want we hebben een God van Hoop), nuchterheid, verstrooidheid, gebed en emoties.

Op dit moment zijn we in gesprek met meerdere christelijke organisaties waar we samen kunnen dienen met onze gaven en ervaring. Dit zou betekenen dat we samen overstappen naar een andere organisatie voor Gods werk. We houden jullie dan graag "aan" als partners in giften, betrokkenheid en gebed! Voorlopig werken we dus nog steeds bij Agapè (we kregen al vragen waar de giften naartoe kunnen) en we houden jullie zeker op de hoogte zodra we duidelijkheid hebben! Het doet ons goed dat velen van jullie meebidden en zorg voor ons hebben, dank jullie wel!

Gods zegen op het Kerstfeest



en in het nieuwe jaar!

Toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. Galaten 4 vers 4-5. Bedankt voor jullie meeleven, partnerschap en gebeden! We wensen je een goede tijd! Heiko en Agnes van den Broek, Parklaan 111, 4102 EC Culemborg.

We lezen ook graag hoe het met jou gaat. Stuur ons een [mailtje](#).
