

Josiens kinderwerk in Zuid-Afrika

maart en april 2023



Lieve vrienden en familie,

hier weer een update van de afgelopen 2 maanden. Het gaat goed met ons. We zijn gezond. Lukas wordt steeds mondiger. Tiaan en ik gaan een halve marathon rennen over 2 maanden, dus we zijn druk aan het trainen.

Ik ben op dinsdag en donderdag aan het werk op de school in de sloppenwijk. Dat is een uitdaging, maar het blijft een goede uitdaging. Ik hoop dat ik dit nog een aantal jaren kan doen. Ik vind het nog steeds belangrijk om een consistente factor in het leven van deze kinderen te zijn. Zolang ik kan, wil ik graag blijven. Ze hebben zoveel aandacht nodig, persoonlijke aandacht, echte interesse. Er is veel ellende in het leven van de kinderen. Toen ik ze een verhaal voorlas over een oma die in het ziekenhuis overleed, zie ik dat een van de kinderen luistert met tranen in haar ogen. Veel kinderen hebben ook een ouder of grootouder verloren. Er wordt geen aandacht besteed aan het verwerken van verlies. Er is geen therapeut of sociaal werker actief op de school. Ik probeer een familie gevoel te creëren. In de klas zijn we broertjes en zusjes en zorgen we voor elkaar. We helpen elkaar en lachen elkaar niet uit. Hopelijk groeien we samen in onze emotionele intelligentie.

NEDERLAND

We hebben onze reis naar Nederland geboekt. We gaan eerst naar een conferentie in Duitsland om andere mensen te ontmoeten die in het buitenland Christelijk werk doen. Daarna komen we naar Nederland. Na 2 weken in Nederland gaan we met de familie een weekje naar Frankrijk. Daarna vliegen we weer terug. Lukas heeft nu ook een Nederlands paspoort.

COEGA PRIMARY SCHOOL

De deputy directeur heeft toestemming gegeven dat ik de kinderen in 2 groepen neem. De ene groep van 10 kinderen de eerste 2.5 uur en de andere groep van 8 kinderen de volgende 2.5 uur. Dat geeft mij veel tijd om



met ze te werken. In plaats van 40 minuutjes snel door de lesstof gaan, heb ik nu een vaste volgorde van wat we behandelen.

Hier een idee van hoe mijn werkdag eruit ziet:

We beginnen met een gesprekje (hoe was je weekend, wat heb je allemaal meegemaakt). Dan lees ik het Bijbelverhaal voor. We zijn nu bij Salomo de wijze koning. We lezen hetzelfde verhaal, op dinsdag uit de peuterbijbel en op donderdag uit de grote mensen Bijbel. Daarna krijgt ieder zijn eigen schrift en zijn eigen potlood. We beginnen met wiskunde. We zijn nu bezig met minsommen. De kinderen vinden het concept 'nul' moeilijk te begrijpen. Ook sommen zoals 10-8 zijn erg moeilijk, dus we gebruiken daar blokjes bij. We oefenen en oefenen, zolang als nodig is. Na Wiskunde is het tijd voor Afrikaans. We oefenen de klanken en woordjes. Dat doen we met 'robot armen'. Voor elke klank slaan we met onze hand op tafel. K-A-T. Als we het woord niet horen, doen we de klanken steeds sneller tot het woord eruit komt. Wanneer ik een toets afneem zie ik ze zachtjes met hun handen de robot armen doen om de klanken uit te spellen. Daarna doen we een luisteropdracht. Soms is dat een verhaaltje met vragen en soms is het een opdracht zoals dit: 'Ik ga een zin zeggen en jullie moeten de laatste klank opschrijven' of 'Welk woord zeg ik het eerst?'

Omdat goed luisteren best heel moeilijk is kunnen de kinderen aparte stickers hiervoor verdienen. Na 6 stickers mogen ze een prijs uitzoeken. Daarna besteden we wat tijd aan schrijven, zo netjes mogelijk, tussen de lijntjes. Als we nog tijd overhebben praten we over onze families, gevoelens, en kleuren we kleurplaten in.

Naast de eigenlijke lesstof ben ik veel tijd kwijt aan opvoeden. Regels zoals: we groeten elkaar netjes, we hebben respect voor elkaar, we ruimen de klas op voor we weggaan, we krijgen ieder een beurt, hand in de lucht als je iets wilt vragen. Deze basis mist op de school. Het is vaak zo'n chaos. Afgelopen donderdag was de laatste werkdag van een juf uit groep 2. Om 12 uur werd haar afscheid gevierd. Alle leerkrachten kwamen bij elkaar. En de kinderen? Die worden aan hun lot overgelaten. Dan is het een echte dierentuin buiten. En natuurlijk gaan er dan dingen mis. Kinderen doen elkaar pijn. Er is geen volwassene te bekennen. Dat was een moeilijke dag.

ONLINE LESSEN

Ik geef 5 online lessen per week. Ik hoop dat ik dat uit kan groeien tot 15 per week. In Nederland zal ik daarvoor adverteren op de internationale scholen. Ik geef 2 volwassenen Nederlandse les als voorbereiding op het inburgeringsexamen.

BABY FOOD

Ik ben aan het proberen wat geld te verdienen met baby eten. Ik maak veel eten vooraf voor Lukas en dan vries ik dat in. Er zijn een paar ouders die mij al benaderd hebben en ik hoop daar wat extra mee te kunnen verdienen.

Wij zijn dankbaar voor:

- Lukas. Het gaat heel goed met hem. Hij groeit, praat steeds meer en we genieten enorm van hem
- gezondheid, vrienden en familie om ons heen
- onze bijbelstudie groepen (een van de Afrikaanse kerk inclusief kinderen en een van de Engelse kerk)

Bid alstublieft mee:

- voor de komende maanden. Voor Gods voorziening voor ons. Voor werk mogelijkheden.
- voor de voorbereidingen voor de reis naar Nederland.

Veel liefs van Tiaan, Josien en Lukas

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: nieuwsjosien@hotmail.com

Enmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen o.v.v. 'Project Children's Home Afrika'

S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)

ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)