



Nieuwsbrief 99, herfst 2022

Beste partners, bidders,

Dat is nou jammer: net niet de 100^e nieuwsbrief! Dat had wel goed gepast bij ons jubileum bij Agapè. 😊 We deden gewoon ons ding, afgelopen 1 september, toen een bos bloemen ons herinnerde aan 25 jaar Agapè. Het hoogtepunt van al die jaren? We denken aan de mensen die God hebben leren kennen, de evangelisatie-akties op straat, de Grote Opdracht Scholen, de start en groei van StudentLife, maar op nummer één staat de trouw en goedheid van God, zeker weten! God heeft een team van mensen gebruikt om dat te tonen, en dat zijn jullie. Velen van jullie zijn al 25 jaar betrokken bij ons werk en leven door gebed, financiën en meeleven. Dank jullie wel!



Dank God voor zijn trouw en goedheid in 25 jaar Agapè, en dank voor onze trouwe partners.



Een verrassing: filmpje van team StudentLife over ons jubileum.

Ondanks allerlei inspanningen lijkt er dit jaar een tekort te komen van zo'n € 4000,- op de begroting van StudentLife. Wil je ons een jubileumgift geven? Steun dan StudentLife via <https://agape.nl/geven-aan-studentlife>. Deze gift is niet voor ons

maar voor StudentLife. Dank je wel!

Naar een ander team

Ik -Agnes- ga na een paar maanden bij het team van ikzoekGod.nl toch weer naar een ander team. Ik vind het spijtig maar het is beter om tijdig aan te geven dat ik iets anders zoek. Ik merkte dat ik meer behoefte had aan een concentratie van mijn werkzaamheden rondom het thema “trainen”. Ik zal in een volgende brief meer vertellen over hoe ik ga investeren in coaching van medewerkers en trainingen binnen en buiten Agapè. Met dit laatste bedoel ik de Zaaigoed trainingen, waarvan er in oktober weer twee van start gaan: een geweldige manier om kerken te helpen om mensen te bereiken met het goede nieuws van Jezus!

Een intensieve zomer

Door omstandigheden hebben we niet zoveel vakantie gehad deze zomer. Deels onze eigen keus, deels onvoorzien. Het project “tuin opknappen” is geslaagd: we hebben nu een mooie, onderhoudsvriendelijke voor- en achtertuin, met zelfs een prieel (da’s nog een lopend of eigenlijk groeiend project). We hebben beiden geholpen op een sportkamp van Agapè. Heiko was “kampvader” in Zwolle voor een jong team -ik vroeg me na twee dagen al af of Heiko ooit nog terug zou komen, ik hoorde zulke enthousiaste verhalen! 😊 Zelf ging ik mee als kok op een g-kamp (voor mensen met een beperking) in Wekerom. Ik kan je wel vertellen: als je mensen die geen toon kunnen houden en geen last hebben van trots of schaamte hoort zingen tot God dan krijg je een idee van aanbidding op de nieuwe aarde! Onvoorzien waren de zorgen, emoties en verwickelingen rondom Agnes’ ouders. Beiden zitten nu in een verpleeghuis en we -mijn zus en ik- werken hard om hen in hetzelfde verpleeghuis te krijgen. We zijn er nog steeds dagelijks mee bezig en ik heb inmiddels wat onbetaald verlof opgenomen om wat meer rust te krijgen.

Wil je bidden dat Agnes’ ouders de zorg krijgen die zij nodig hebben en weer bij elkaar kunnen wonen?



Stagiarie Amber

Hoi, ik ben Amber Kik en ik studeer Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Afgelopen jaar heb ik stagegelopen bij StudentLife en Heiko heeft mij hierbij begeleid. We hebben ons met name gericht op het opstarten van een beweging in Nijmegen. Hier hebben we God grote dingen zien doen. Zo begonnen we in het begin van mijn stage met 1 à 2 enthousiaste studenten met een hart voor Nijmegen en aan het einde van mijn stage hadden we maar liefst twee actiegroepen per week met ongeveer 10-15 betrokken studenten waarvan ik er één tot geloof heb mogen zien komen! Elke keer als ik eraan terug denk raak ik er weer van onder de indruk. Heiko heeft mij geïnspireerd en geholpen met het groeien in zelfvertrouwen en in vertrouwen op God. Zijn passie en zijn liefde voor het werk en voor God blijft voor mij een voorbeeld en ik ben dankbaar dat hij mij heeft begeleid tijdens mijn stage.

Dank God voor stagiaire Amber en StudentLife.

Bedankt voor jullie betrokkenheid, of het nu 25, 15, of 1 jaar is! Hartelijke groeten, Heiko en Agnes, Parklaan 111, 4102 EC Culemborg.

We lezen ook graag hoe het met jou gaat. Stuur ons een [mailtje](#).

Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via [werk van Heiko en Agnes](#) Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar NL73 INGB 000

1021 474 ten name van Stichting Agapè, o.v.v. code 28571 Broek

Ons e-mailadres is: a.vandenbroek@agape.nl. Je kunt je [hier](#) uitschrijven of je gegevens [wijzigen](#).

This email was sent to redactie@vergaderingvangelovigen.info
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Heiko en Agnes van den Broek · Parklaan 111 · Culemborg, NB 4102 EC · Netherlands

